

**Plaatsingslijst van stukken  
betreffende  
K. van der Meulen**

**Levensjaren 1895-1978  
Jaren van het archief 1924-1960**

Collectie HDC | Protestantse Erfgoed  
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam  
De Boelelaan 1105  
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 1144  
Januari 2019

Van H.A. van der Meulen, ontving het Documentatiecentrum enige jaren geleden een gipsen profiel van Abraham Kuyper op latere leeftijd. De maker is onbekend (er lijkt 'Cor Sar..' te staan).



Het ingelijste profiel was afkomstig van de schoonvader van H.A. van der Meulen, R.A. Hoogkamp \*1909, †1996. gereformeerd predikant.

Op de achterzijde in handschrift: 'Ter gedachtenis aan mijn overleden man. In leven Burgemeester te Bunschoten. Mevrouw de Weduwe S.M. de Vries [onleesbaar], 26 december 1938.'

[Jacob de Vries (\*1872, †1938), lid van de ARP, was brugemeester van Bunschoten van 1930-1938.]

Dan volgt de naam van 'R.A. Hoogkamp 1909-1996'

In januari 2019 ontvingen we van Van der Meulen stukken betreffende zijn vader, ds. K. van der Meulen, de beschrijving van diens leven en de stukken volgt hieronder.

#### **Informatie over ds. K. van der Meulen (Versie 181017 op basis van versie 180823)**

Kornelis van der Meulen werd op 13 december 1895 geboren in Garijp-Fr. Na de lagere school ging hij van zijn 13<sup>de</sup> tot zijn 16<sup>de</sup> jaar in de leer voor onderwijzer bij de Normaalschool. Hij volgde o.a. lessen bij schoolhoofden in de omgeving van Garijp. In die tijd gaf hij te kennen dat hij liever predikant wilde worden. Met zijn vader toog hij naar Kampen, schreef zich in bij het Gereformeerd Gymnasium en ging van 1911 tot 1917 op kamers wonen.

Per 30 juni 1917 stond de deur van de Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor hem open. Het getuigschrift van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen is daar het schriftelijk bewijs van

Uit de almanak 1922 van het studentencorps 'Fides Quae rit Intellectum' :  
Hij was van juni 1921 tot juni 1922 quaestor. Op de foto: tweede van rechts.  
Het voorzitterschap van de Gymnastiekvereniging 'Theseus' was hem toevertrouwd.  
Uit de Varia: 'K. v. d. M. 'Ich entbehre der Gattin' Schiller'.

Tezelfdertijd was B(oto).W. Ganzevoort uit Zwolle lid van FQI. Hoe het gekomen is, is niet duidelijk, maar feit is dat Kornelis in het huwelijk trad zijn zuster Emma Anna Ganzevoort

Een van de andere leden was F(rits) Slomp uit Ruinerwold en P(ier).D. van Dijk uit Oosternijkerk, waar zijn vader predikant was.

Bij besluit van 21 januari 1924 wordt K. van der Meulen door 'het College van Hoogleraren bevorderd tot Candidaat in de heilige Godgeleerdheid'

Op 24 januari 1924 deed hij peremptoir examen.

De classis Drachten heeft op 12 februari 1924 hem geëxamineerd en 'laat hem met vrijmoedigheid toe tot de dienst van het woord, en beveelt hem van harte aan de kerken aan'

Pas in juni stelt hij zich beroepbaar.

Uit het huwelijk met Emma Ganzevoort werden 5 kinderen geboren, van wie er twee predikant zijn geworden. Zijn vrouw werd in 1932 door tbc getroffen, verbleef twee jaar in een herstellingsoord en kwam in de loop van 1934 weer thuis. Op 22 februari 1936 overleed zij op 33-jarige leeftijd aan een middenoorontsteking.

Het waren voor het gezin Van der Meulen kommervolle jaren: weduwnaar met 5 jonge kinderen en een beperkt inkomen.

In zijn eerste studentenjaren heeft hij veel latere collega's leren kennen. Onder hen was naast Pier van Dijk ook zijn oudere broer Ds. D(irk) van Dijk, die in 1921 predikant in Nes-Ameland was geworden. Via hem kwam hij in contact met zijn zuster mej. J(ans) van Dijk, wijkverpleegster in Noordwijk aan Zee. Zij traden op 16 november 1938 in het huwelijk. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren.

#### Overzicht beroepsbrieven c.a.:

Datum	Plaats	Emolumenten
7 juli 1924	Onderdendam	f. 2.700 pj + f. 100 belastingtoelage <i>Telegram d.s. 7 juli: Beroepen, wij komen dinsdag 2 uur. Als het niet past telegram sturen'</i>
20 juli 1924	Wons	f. 3.000 pj <i>Handgeschreven beroepsbrief, met twee ansichtkaarten: Dorpsstraat, en Geref. Kerk en pastorie</i>
27 juli 1924	Overschild	f. 2.500 pj + f. 100 belastingtoelage <i>Handgeschreven beroepsbrief,</i>
3 augustus 1924	Duurswoude	f. 2.500 pj
20 augustus 1924	Kommerzijl	f. 3.000 pj + f. 75 belastingtoelage Intrede 7 december 1924 Afscheid op 21 november 1948
17 mei 1928	Lioensens	f. 3.250 pj.
16 juli 1929	Ten Post	f. 3.000 pj
8 mei 1932	Arum	f. 2.800 pj
	Kornhorn en ter Apel wilden ook beroepen; geen gegevens bekend	
26 januari 1947	Genemuiden	f. 3.500 pj f 50 voor elk kind beneden 19 jaar

1 februari 1948	Landsmeer beroepsbrief, handgeschreven en afwijkende tekst i.v.m. eerdere brieven. NB: manslidmaten	f.4.500 pj, f. 100 per kind beneden 18 jaar. Er was nog geen pastorie; intrede 5 dec. 1948. Afscheid 1 september 1959
december 1949	Diverse stukken betreffende de ambtsaanvaarding in Landsmeer	
1 september 1959-1 september 1960	Elim	Hulpprediker ter vervanging van ds. W. Horlings (td. Veldprediker)
Begin jaren '60	Ede – noord	Hulp in het pastoraat; huisbezoek en catechisatie

Tijdens zijn ambtsperiode is hij in de classes lid geweest van diverse klassikale commissies en deputaatschappen, examineerde in kerkrecht en ambtelijke vakken. In Kommerzijl was hij consulent in Niezijl en Grijskerk. Hij werd alom gewaardeerd voor zijn huis- en ziekenbezoeken

Vanaf 1 januari 1949 t/m 31 augustus 1948 (drie akten van tijdelijke benoemingen) was hij 'voor tenminste 5 uren per week' leraar godsdienstonderwijs aan de Chr. HBS te Groningen.

In 1939 werd K. van der Meulen opgeroepen als legerpredikant. In de begin periode was hij predikant bij legeronderdelen die nogal eens verplaatst werden.

*Van zijn werkzaamheden heeft rapport uitgebracht aan de Deputaten der Generale Synode. De tekst van dit rapport is bewaard gebleven op dun doorslagpapier. Voor de leesbaarheid is de tekst overgetypt. VAN BELANG?*

*Er is een aantal brieven van K. van der Meulen aan het thuisfront bewaard gebleven, die beeld geven over die tijd, waarin op 10 januari 1940 Hans Anne werd geboren. Deze brieven zijn eveneens over getypt. VAN BELANG ??*

In de periode oktober 1939 tot 8 augustus 1940 was kandidaat .....?? zijn vervanger. In juni 1940 kwam hij weer thuis.

De oorlogsjaren zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Hij maakte zoals zoveel Gereformeerde predikanten deel uit van de LO (Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers).

Op zondagmorgen 1 oktober 1944 werd tijdens de dienst de geref. Kerk in Kommerzijl omsingeld door Duitsers. Tijdens de preek stelde hij de gemeente op de hoogte van de omsingeling. Hij kon de dienst gewoon voortzetten. Hij en nog twee jongens werden mee genomen naar Groningen. Van der Meulen werd in het Scholtenshuis verhoord.

*KAN BIJ BROER NOG MEER INFO KRIJGEN; VAN BELANG??*

Ds. Van der Meulen hield een register bij van zijn preken. Dat register is verloren gegaan. Een aantal preken is bewaard gebleven.

Nr	Datum	Tekst	Bijzonderheden
11	07-12-1924	Joh. 1: 1-7	Intrede

15	01-01-1925	Exodus 33 : 14-16	Nieuwjaarsmorgen
40	04-10-1925	Psalm 24	
50	06-12-1925	Matth.3 : 2	Koninkrijk der Hemelen
169	09-09-1928	Deuit. 4 : 9	Herdenking Volkspetion- nement
768	01-11-1944	Philip. 4 : 11-13	Dankdag 1944
?	21-11-1948	Openb. 3 : 11	Afscheid Kommerzijl
?	07-12-1949 (woens- dag)	25 jaar predikant	Jubileumpreek
115	14-01-1951	Lucas 18 : 13	H.A. in Landsmeer