

Plaatsingslijst van het archief van Tj. Baarda

Levensjaren 1932-2017
Jaren van het archief 1931-2018

Samengesteld door dr. Maarten J. Aalders

Collectie HDC | Protestantse Erfgoed
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 1131
Juni 2019

Inleiding

Tj. Baarda (8 juli 1932 – 22 augustus 2017)

Op dinsdag 22 augustus 2017 overleed, 85 jaar oud, prof. dr. Tjitze Baarda, levenslang verbonden met de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, met uitzondering van de jaren 1983-1989, toen hij werkzaam was aan de Universiteit van Utrecht.¹

Tjitze Baarda werd op 8 juli 1932 te Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) geboren, als zoon van Reinder Baarda en Hubertha Jacoba Guyt. Zijn vader kwam uit een doleantiegezin, zijn moeder was hervormd, pas bij de doop van Tjitze werd ze gereformeerd. Het was een kerkelijk meelevend gezin. Zijn vader, die alleen lagere school had en zijn brood verdiende als boerenarbeider, was goed geschoold in de gereformeerde leer (door de knapen-, jongelings- en mannenvereniging), zo herinnerde Baarda zich, en kon zeer beredeneerd over kerkelijke en geloofsvragen spreken. Tweemaal per zondag ging het gezin ter kerke, eerst in Hillegom, later in Bennebroek, toen daar een gereformeerde kerk gebouwd was. De dichtstbijzijnde School met den Bijbel was in Bennebroek, een verre reis voor een kleine jongen. Vogelenzang kende alleen een openbare en een katholieke school. Maar de hoofdonderwijzer uit Bennebroek kwam zijn ouders vertellen dat die verre reis voortvloeide uit de doopbelofte, die de openbare en de katholieke school uitsloot. Het was overigens diezelfde hoofdonderwijzer die er bij zijn ouders op aandrong dat Tjitze na de lagere school het (christelijk) lyceum in Haarlem zou bezoeken. Een en ander had niet alleen te maken met het talent van deze leerling, maar ook met het feit dat hij in een opstel over de vraag “wat wil ik worden?” had geschreven dat hij zendeling wilde worden. Op dat lyceum volgde hij het gymasiaal onderwijs, en onder leiding van dr. P.J. Richel maakte hij in de laatste jaren van de middelbare school kennis met het Hebreeuws, een mogelijkheid die in die tijd nog vaak geboden werd.

In 1951 werd hij ingeschreven aan de theologische faculteit van de VU, voor de jonge Baarda een enorme overgang, hij voelde zich een vreemde eend in de bijt. Waar hij wel van genoot was de propeutische opleiding, in die tijd verzorgd door de letterenfaculteit, waar R.H. Woltjer (Grieks), A. Sizoo (Latijn) en W.H. Gispen (Hebreeuws) de aanstaande theologisch studenten onder hun hoede namen. In 1952 schreef Baarda zich ook in als student Semitische Letteren aan de VU. Het Arabisch zou hem te pas komen als hij de zending in zou gaan, zo meende hij.

Het was in deze jaren dat hij zijn grote liefde ontmoette, Hilda Giliam, kind uit een zendingsfamilie. Haar vader had in het toenmalige Nederlands-Indië het onderwijs gediend en repatrieerde met zijn gezin in 1948. Voor haar en voor de zending leerde Baarda Bahasa Indonesia. In 1958 trouwden ze, ze kregen vijf kinderen. Zijn vrouw zou hem regelmatig vergezellen op zijn studiereizen. Het was een zeer gelukkig huwelijk, waaraan in 2013 door het sterven van Hilda Giliam een einde kwam.

Het sterven van zijn vrouw kwam aan het einde van een glanzende carrière. In 1957 legde Baarda het kandidaatsexamen Semitische Letteren af, in 1960 het kandidaats theologie, in 1961 het doctoraal-examen theologie. Toen was hij al enkele jaren assistent van de nieuwtestamenticus R. Schippers. Hij hielp hem bij de voorbereiding van colleges en artikelen, later nam hij colleges over en begeleidde hij promovendi. Met Schippers publiceerde hij een boekje over *Het Evangelie van Thomas* (1959). Het werd tijd om te promoveren. Zijn belangstelling ging uit naar het Diatessaron, een evangeliënharmonie van Tatianus (rond 170 na C.). De oorspronkelijke tekst is verloren gegaan, we kennen dit boek alleen maar uit vertalingen (van fragmenten). Maar zijn dissertatie liet op zich wachten. Zeker, Baarda was geen man van grote boeken, dat wist hij zelf maar al te goed. Maar ook het optreden van Schippers, over wie hij altijd met groot respect sprak, speelde een rol. In feite kon de leermeester de leerling niet volgen op zijn speurtocht naar het Diatessaron. Meer dan eens liet Schippers hem te lang wachten met zijn mening over een ingediend stuk dat tot promotie zou moeten leiden. Toen dat bij een derde poging om een dissertatie te schrijven weer lang duurde voordat hij een reactie kreeg, wendde Baarda zich tot de befaamde Britse geleerde Matthew Black, met wie hij als student al had gecorrespondeerd. Deze had slechts korte tijd nodig om het manuscript te beoordelen en was bovendien bereid om als promotor op te treden. Schippers was copromotor. Direct na de promotie, cum laude, op 18 april 1975,

¹ Het volgende is deels ontleend aan Maarten J. Aalders, *Een stijlvol en beminlijk mens. Tj. Baarda (1932-2017)* (Amstelveen 2018), zie inventarisnummer 180.

werd zijn lectoraat (sedert 1967) omgezet in een hoogleraarschap ‘op persoonlijke titel’. Schippers was immers nog niet met emeritaat. Zijn faam had zich inmiddels in binnen- en buitenland verspreid, de VU wilde hem aan zich binden.

Maar er was nog een andere reden dat de dissertatie van Baarda op zich liet wachten dan het feit dat Schippers zijn werk niet kon beoordelen. Want tussen 1950 en 1990 voltrok zich in Nederland een ingrijpende cultuuromslag, die ook de Gereformeerde Kerken diep beroerde. Het begon met een voorzichtige heroriëntatie in de jaren vijftig, gevolgd door grotere veranderingen in de eerste helft van de jaren zestig en ‘opstootjes’ in de tweede helft, uitlopend op een grote crisis in de jaren zeventig. Baarda zat er, tegen wil en dank, middenin.

Een belangrijk thema was het Schriftgezag. Er was veel in beweging, en steeds luider klonk in de kerken de roep om herziening van “Assen 1926”, *het synodebesluit dat eiste om o.a. het spreken van de slang in Genesis 3 letterlijk te nemen*. In 1964 raakte Baarda betrokken bij een discussie over het Schriftgezag toen hij inging op enkele beweringen van ds. M.J. Arntzen. De Bijbel zelf stelt het probleem van de betrouwbaarheid door de aanwezigheid van vier evangeliën, zo meende hij. ‘Wat moeten we bij al deze divergentie met het begrip historische betrouwbaarheid?’ Het was zijn vriend H.M. Kuitert die Baarda uitnodigde zijn gedachten over de betrouwbaarheid van de evangeliën aan het papier toe te vertrouwen. Het boekje, verschenen in 1967, kreeg een plaats in de reeks *Cahiers voor de gemeente*. De bedoeling van de serie was de gemeente voor te lichten over de jongste ontwikkelingen in de theologie. Met vijf van de tien deeltjes gewijd aan de vragen rond het Schriftgezag is duidelijk waarop de spanningen in de gereformeerde wereld zich concentreerden. En hoewel ook over sommige andere bijdragen vanuit traditioneel oogpunt wel een en ander viel aan te merken, richtte de aandacht zich vooral op het boekje van Baarda. De Bijbel, zo concludeerde hij daarin onder meer, is een uitermate menselijk boek, en wat er geschreven staat is niet in alle gevallen dat wat er is geschied. Daarmee stelde hij naar het oordeel van velen de betrouwbaarheid van de Bijbel ter discussie.

Deze stellingname leidde tot grote spanningen in de Gereformeerde Kerken, en Baarda zelf werd hard aangevallen. Er werd aangedrongen op zijn ontslag, er was de roep om een tuchtprocedure. Zover kwam het niet. Wel kwam er een studiec commissie die zich boog over de aard van het Schriftgezag. Deze commissie, waarvan Baarda zelf deel uitmaakte, kwam in 1980 met een rapport, *God met ons*, dat veel tongen in beweging bracht, maar achteraf bezien betrekkelijk gemakkelijk werd geaccepteerd. Naar mijn oordeel was het Baarda die de Gereformeerde Kerken bevrijd heeft uit de wurgende greep van het fundamentalisme dat zich na de Eerste Wereldoorlog van de kerken had meester gemaakt.

Zoals gezegd promoveerde Baarda in 1975. Ook daarna richtte hij zich op het Diatessaron. Hij verwierf zich op dat gebied een internationale faam. Nadat hij in 1983 hoogleraar in Utrecht was geworden, keerde hij in 1990 terug naar de VU. In 1997 ging hij met emeritaat, een productieve periode volgde. De laatste jaren werden getekend door de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Hilda Giliam in 2013.

Baarda vervulde in de wetenschappelijke wereld talrijke bestuursfuncties, was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw. Hij was daarnaast een groot brieven schrijver, veelal naar aanleiding van iets dat hem stoorde of opviel. Dat deed hij op een eigen, onnavolgbare wijze: altijd keurig en beleefd, vaak zo elegant geformuleerd dat het soms vernietigende karakter van zijn kritiek de ontvanger dreigde te ontgaan. Zo vond ik kritische stukken over het zogenaamde “Aramese Onze Vader”, over Ellen van Wolde en haar visie op het Scheppingsverhaal, over Pieter Oussoren en zijn “Bijbel van Jezus”, over Paul Cliteur en zijn exegese van het verhaal over het offer van Abraham, over Fred van Lieburg en zijn pleidooi om de Faculteit der Godgeleerdheid maar op te heffen en de religiegeschiedenis onder te brengen bij het vak geschiedenis, etc. Altijd barmhartig, erudiet en opbouwend was zijn kritiek op de preken die hij hoorde. En dat waren er vele, want hij was een trouw kerkganger. Op zondag 20 augustus zat hij niet op zijn vaste plaats in de Amstelveense Paaskerk. Enkele dagen later werd zijn stoffelijk overschot gevonden en is als overlijdensdatum 22 augustus 2017 vastgesteld.

Curriculum vitae Tjitze Baarda

8 juli 1932	* Vogelenzang
1938-1945	Willinkschool te Bennebroek
1945-1951	Eerste Christelijk Lyceum Haarlem, afd. gymnasium
1951	Vrije Universiteit Faculteit der Godgeleerdheid
1952	Propedeutisch examen
1951	Vrije Universiteit Faculteit der Letteren
1957	Kandidaatsexamen Semitische letteren
1958	Benoeming tot assistent van prof. dr. R. Schippers
1958	Huwelijk met Hilda Giliam
1960	Kandidaatsexamen theologie
1961	Doctoraalexamen theologie
1967	Lecturer aan St. Andrews
1969	Lector aan de Vrije Universiteit
1975	Promotie aan de Vrije Universiteit
1975	Hoogleraar aan de Vrije Universiteit
1980	Bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht
1983	Gewoon hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht
1989	Fellow in Harvard
1990	Hoogleraar aan de Vrije Universiteit
1997	Emeritaat
2013	Overlijden Hilda Giliam
22 augustus 2017	† Amstelveen

Over het archief van Tj. Baarda

Lange tijd meende Baarda dat zijn archief de verschillende verhuizingen niet had overleefd, het meeste was in de loop der jaren verloren gegaan. Maar er bleek veel meer bewaard gebleven te zijn dan hij aanvankelijk dacht. Na bewerking omvat zijn archief 180 omslagen, verdeeld over 37 archiefdozen. Er zijn persoonlijke documenten, foto's uit familiekring én foto's uit zijn wetenschappelijke carrière, brieven, collegedictaten uit zijn studententijd, studiemateriaal uit later jaren en talloze knipsels. Het eerste deel daarvan is door Baarda zelf geordend. Hij begon daarmee na het overlijden van zijn vrouw. Daarbij volgde hij de loop der geschiedenis: van zijn afkomst tot aan zijn emeritaat en het overlijden van zijn vrouw. Maar er was nog veel meer. Er bleek ook een tweede, ongeordend deel te zijn. Ongeveer de helft daarvan was wel door zijn handen gegaan: hij had het in plastic omslagen verpakt, het lag alleen nog te wachten om ingevoegd te worden in het reeds geordende materiaal. Daarvan is het niet meer gekomen. Afgezien daarvan bleken er nog ettelijke dozen te zijn met interessant materiaal.

Na overleg met de archivaris van de UBVU, J.F. Seijlhouwer, heb ik ervoor gekozen de beide delen van het archief niet te integreren, maar onafhankelijk van elkaar te ordenen. Daarmee is duidelijk wat hij zelf reeds een plaats had gegeven in zijn levensverhaal, en wat zijn kinderen aan ondergetekende hebben doen toekomen. Het archief Baarda bestaat dus uit twee verschillende delen, het eerste geheel door hem verza-meld en gezien, het tweede niet geordend en slechts gedeeltelijk door hem gezien. Een gevolg hiervan is dat de correspondentie van Baarda in het eerste deel van zijn archief min of meer chronologisch is geordend en daarmee ondergebracht kon worden bij de functies die hij in die betreffende jaren uitoefende. Dat geldt niet voor de correspondentie die in het tweede deel van zijn archief is opgenomen. Die betreft 22 omslagen met brieven, geordend per decennium. Zij zijn dan ook in een aparte rubriek opgenomen.

Opvallend is dat Baarda bij het ordenen van zijn archief regelmatig de tijd nam om mensen of gebeurtenissen te 'becommentariëren'. De aanleiding kon van alles zijn: het overlijden van een jaargenoot, een kwestie die de krant haalde, een verwijzing naar een van zijn leermeesters, etc. Tevens stelde hij aan de hand van zijn agenda's jaaroverzichten samen. De talloze knipsel die Baarda (of zijn vrouw)

bewaard had, zijn voor een groot deel samengevoegd, tenzij ze aanwijsbaar in een bepaalde omslag thuishoorden. Als inventarisnummer 180 is een map met documentatie bijeengebracht.

DEEL I Archief van Tj. Baarda zoals door hem zelf geordend

PARTICULIER LEVEN

- Jeugd
- Studie
 - Algemeen
 - Collegedictaten
 - Scripties
 - Tentamens en examens
 - Correspondentie
 - Promotie
- Privéleven
- Kinderen
- Hilda Giliam
 - Diploma's, brieven, foto's
 - Ziekte en overlijden
- Familie Baarda
- Familie Giliam

OPENBAAR LEVEN

- Algemeen
 - Agenda's
 - Correspondentie met collega's en vrienden
 - Collegestof
- Wetenschappelijke carrière
 - Assistentenschap en lectoraat 1958-1975
 - Hoogleraar VU 1975-1982
 - Hoogleraar Utrecht 1982-1990
 - Opnieuw hoogleraar VU 1990-1999
 - Emeritaat 1999-2017
 - Leermeesters en collegae
- Nevenfuncties, studiereizen en symposia
- Preken
- Kwesties
- Knipsels

DEEL II Archief van Tj. Baarda zoals geordend door M.J. Aalders

PARTICULIER LEVEN

- Studie
 - Collegedictaten
 - Examens
 - Promotie
 - Preek 31 januari 1954
 - Leraar Hebreeuws
- Privéleven
- Kinderen
- Hilda Giliam
 - Diploma's, brieven, foto's
 - Ziekte en overlijden
- Familie Baarda
- Familie Giliam

OPENBAAR LEVEN

- Algemeen

Correspondentie met collega's en vrienden
Wetenschappelijke carrière
Assistentenschap en lectoraat 1958-1975
Hoogleraar VU 1975-1982
Hoogleraar Utrecht 1982-1990
Leermeesters en collegae
Scriptie
Nevenfuncties, studiereizen en symposia
Preken
Kwesties
Knipsels
Documentatie

Plaatsingslijst

Alle beschrijvingen betreffen één omslag, tenzij anders is aangegeven

DEEL I Archief van Tj. Baarda zoals door hem zelf geordend

Jeugd

- 1 Ouderlijk huis, lagere school, herinneringen aan de oorlogsjaren. Daaronder: kopieën Burgerlijke Stand e.d., familiefoto's, gedenkboekjes over de lagere school, rapportboekje, met twee opstellen; stukken over Vogelenzang/Bennebroek in de oorlog, 1932-1944, 1978.
NB Hierbij een opstel van Mariette Baarda, oud 11 jaar, uit 1978 over de vraag: Wat ik worden wil
- 2 Middelbare schooltijd, met foto's, rapporten etc.; boekjes met schaakpartijen van Baarda; foto's van een reis met de padvinders naar Tideswell (1949) in Engeland, met een reisgids, 1945-1951.

Studie

Algemeen

- 3 Eerste studiejaar; stukken militaire dienst; aantekeningen over zijn jaargenoten Han Lammers en Willem Zuidema, 1951-1952.

Collegedictaten

- 4 Collegedictaten, 1952-1956.

Scripties

- 5 Een scriptie over Marcus 9 (voorwerk), met aantekeningen, 1954
- 6 Scriptie Nieuwe Testament 1954 Mc 9:33-37, 1954
- 7 Scriptie Oude Testament 1954, met een brief van N.H. Ridderbos d.d. 18 april 1975 naar aanleiding van zijn promotie, waarin hij op de scriptie terugkomt, 1954
- 8 Een scriptie over Matheus 16!? Blijkens de aantekeningen was dit materiaal vermoedelijk verzameld is in 1954, toen hij student-assistent was. In 1962 zou hij aan deze tekst zijn doctoraalscriptie wijden, 1954 of 1955
- 9 Een scriptie over Matheus 16? (vervolg), 1954 of 1955
- 10 Een scriptie over Matheus 16? (vervolg), 1954
- 11 Onderzoeks-aantekeningen t.b.v. colleges, doctoraalscriptie Nieuwe Testament (1962), brieven van collegae, 1959-1962

Tentamens en examens

- 12 Tentamenbriefjes J. Waterink, J.H. Bavinck, e.a.; kandidaatsbul Semitische Letteren 1957; kandidaatsbul theologie 1960, foto's doctoraal examen theologie 1961 (met aantekeningen) en knipsels over zijn examens, 1957-1960

- 13 De lessen van prof. J.J. Koopmans (1953-1954) (met aantekeningen); eerste college 1954/1955; reglement van het dispuut Diatessaron, (met aantekeningen); brief van P. Koopman uit 1954, klasgenoot op het Lyceum; correspondentie met Hilda (met toelichting), 1952-1956

Correspondentie

- 14 Correspondentie met G.Y Vellenga over diens boekje *Stromen van kracht* en gegevens over Karel Hoekendijk; brieven van/aan A.F.J. Klijn (met aantekeningen) en M. Black (I do not think you should be so modest) 1957-1958; De Semitismen in het Evangelie naar Thomas (met aantekeningen). Plus een brief uit 1970 en een uit 2015, 1957-2015

Promotie

- 15 Over de weg naar zijn promotie, brieven naar aanleiding van de promotie en benoeming tot hoogleraar, 1975
- 16 Fotoalbum promotie, 1975

Privéleven

- 17 Verslagen en archivalia betreffende een reis naar Boppard van de Christelijke Reisstichting Amsterdam, waar Tjitze Baarda en Hilda Giliam als begeleiders meegingen, 7 t/m 14 september 1957
- 18 Foto-album Tjitze Baarda en Hilda Giliam, z.d.
- 19 Receptie-album ter gelegenheid van de verloving van Tjitze Baarda en Hilda Giliam, 20 oktober 1956; trouwalbum, 22 februari 1958, 1956-1958

Kinderen

- 20 Brieven van de kinderen Mariette en Eelco, ca. 1970-1980

Hilda Giliam

Diploma's, brieven, foto's

- 21 Hilda Giliam, foto's, diploma's, brieven, z.d.
- 22 Hilda Giliam, foto's, diploma's, brieven, z.d.
- 23 Hilda Giliam, brieven, foto's uit later jaren, z.d.
- 24 Hilda Giliam, (gezins)foto's uit later jaren, aantekeningen Engelse les. z.d.

Ziekte en overlijden

- 25 Rondom de ziekte van Hilda Giliam, z.d.
- 26-28 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Hilda Giliam, 2013 3 omslagen

Familie Baarda

- 29 Condoleanceregister Hilda Giliam, 2013

- 30 Financiële stukken familie Baarda-Giliam, z.d.
- 31 Genealogische gegevens familie Baarda, inclusief condoleancebrieven en enkele rouwkaarten, z.d.
- 32 Bij het overlijden van Rein Baarda, 13 augustus 1985; overlijden leden familie Baarda, 1985
- 33 Reacties op het overlijden van J. Baarda-Guyt, 2003
- 34 Foto's en rouwkaarten familie Guyt, z.d.
- 35 Foto's Vogelenzang/Bloemendaal, rouwkaarten uit familiekring, aantekeningen van Baarda over zijn vader etc., 1985

Familie Giliam

- 36 Foto's familie Giliam, 1946-1950
- 37 Verzameling stukken familie Giliam-Zijlstra: foto's, genealogische aantekeningen, herinneringen van familieleden etc., z.d.
- 38 Foto's Indonesië – reis familie Giliam, 1991
- 39 Foto's Indonesië – reis familie Giliam, met krantenknipsels over ervaringen in het kamp, 1991

OPENBAAR LEVEN

Algemeen

- Agenda's**
- 40-42 Agenda's van Baarda, 1966-2016. 58 delen
 40 1966-1993
 41 1994-2007
 42 2008-2012
- Correspondentie met collega's en vrienden**
- 43 Over zijn collega's van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, knipsels, brieven en aantekeningen, z.d.
- 44 Collega's Nieuwe Testament (nationaal), inclusief knipsels, brieven en aantekeningen, z.d.
- 45 Collega's Nieuwe Testament (internationaal), inclusief knipsels, brieven en aantekeningen, z.d.
- 46 Collega's en opponenten, met aantekeningen, z.d.
- 47 Goede vrienden, met knipsels, brieven en aantekeningen, z.d.
- Collegestof**
- 48-51 Collegestof, z.d. 4 omslagen

Wetenschappelijke carrière

Assistentchap en lectoraat 1958-1975

- 52 Correspondentie 1973-1974, met aantekeningen over zijn dissertatie, correspondentie met de Leidse hoogleraar T. Jansma, J.H. Charlesworth e.a., en enkele stukken over de feestbundel voor Schippers, 1973-1974
- 53 Brieven; aantekeningen J. Helderma over stelling 21 bij de dissertatie van H. Wiersinga. (1971), 1971 en z.d.
- 54 Brieven 1968-1969 (veelal niet over het Cahier) en samenvatting van zijn agenda over 1968, 1968-1969

Hoogleraar VU 1975-1982

- 55 Samenvatting agenda 1976, brieven, 1975-1979
- 56 Brieven 1977-1979, aantekeningen over het geval 'Dietrich', 1977-1979
- 57 Brieven, deels rond de overgang naar Utrecht, aantekeningen voor een artikel over Kuyper, 1980-1982

Hoogleraar Utrecht 1982-1990

- 58 Stukken over D. Plooi, inclusief brieven, ter voorbereiding op Baarda's inaugurele oratie in Utrecht, 1982-1984
- 59 Aantekeningen agenda 1984; brieven van H. Greeven, Bill Petersen, Barbara Aland, over zijn terugkeer naar de VU; J. Delobel, H.J. de Jonge; met aantekeningen, 1984-1988
- 60 Brieven betreffende zijn benoeming aan de Akademie van Wetenschappen, stukken over zijn afscheid van de VU, komst naar Utrecht, Utrechtse oratie, 1981-1984
- 61 Brieven betreffende bibliografie van H. Greeven, Barbara Aland, R. Zuurmond; over enkele problematische Utrechtse dissertaties, laudatio R. Roukema; G. Streckler, 1984-1988
- 62 Brieven aan Hilda; brieven van S.J. Noorda, P. van der Horst, J. Helderma, H.M. Kuitert, Bill Petersen, 1989-1990

Opnieuw hoogleraar VU 1990-1999

- 63 Aantekeningen agenda 1995; brieven van J. Smit Sibinga, Barbara Aland, Martin Henkel, proefschrift Jacqueline Borsje 1996, 1993-1996
- 64 Brieven van Bill Peterson, Allan Callahan, H. Leene, ontslagbrief aan de Universiteit van Utrecht, 1990-1992

Emeritaat 1999-2017

- 65 Fotoalbum afscheid VU en Cd-Rom met foto's van het afscheid, 1997
- 66 Correspondentie 2001-2004: inclusief de discussie M.J. Aalders/ J.S. Vos over de interpretatie van het werk van Baarda; samenvatting agenda 2001 en 2002; scriptie van Tijmen Baarda (2011); aantekeningen, 2001-2004
- 67 Correspondentie 2004-2012, agenda 2010, brieven van J. Delobel, Bill Peterson, Wim Noomen, tekst van de toespraak bij het afscheid van P. Van der Horst en knipsels, 2004-2012

- 68 Brieven en papers (o.a. over de discussie met W. Stoker) 1999-2001; aantekeningen agenda 2000; Brieven 2012-2017, H.M. Kuitert, Helmut Koester, Koert van Bekkum, S.J. Noorda, P.B. Cliteur (afschrift); een nooit gepubliceerde maar wel verspreide overdenking betreffende P. Oussoren, *De Bijbel van Jezus*; knipsels, 1999-2001 en 2012-2017
- 69 Afscheidscollege, met voorbereidende stukken; brieven rond zijn emeritaat, 1997
- 70 Varia, voornamelijk correspondentie na 2010, 2010-2017
- Leermeesters en collegae**
- 71 Correspondentie met en over R. Schippers, inclusief herinneringen; stukken over R. Schippers, z.d.
- 72 Brieven betreffende Baarda e.a. (red.), *Ad Interim*, de feestbundel voor R. Schippers bij zijn afscheid als hoogleraar Nieuwe Testament, 1975
- 73 Verzameling 'Quispeel', met brieven, aantekeningen en knipsels, z.d.
- 74 Over zijn leermeesters, knipsels en aantekeningen, z.d.

Nevenfuncties, studiereizen en symposia

- 75-76 Stukken betreffende zijn verblijf in St Andrews, o.a. college-aantekeningen, agenda-aantekeningen en familiefoto's, 1967. 2 omslagen
- 77 Studiereis naar Beuron, met aantekeningen en foto's, 1963
- 78 Onderzoek Beuron 1963 en stukken uit de jaren zestig, correspondentie o.a. met M.J. Arntzen, Black en over de Kistemaker-bundel 1966, 1963-1966
- 79 Foto's van een bezoek met studenten aan de Paus 1971 met bijbehorende stukken en foto's van een reis naar de Verenigde Staten en Canada 1972; bevat knipsels, 1971-1972
- 80 Foto's, o.a. Toronto 1980, Atlanta 1986, Nias 1997-1998, 1980-1998
- 81 Lezingen, foto's, scripties e.c. verschillende jaren, foto's van verschillende conferenties
- 82 Stukken SNTS conferentie 1967, met foto-album, 1967

Preken

- 83 Preken van Baarda, met een beschouwing, 2014
- 84 Preken van Baarda, z.d.
- 85 Preken, met twee cassettebandjes, z.d.

Kwesties

- 86-90 Stukken betreffende Cahier 1967, correspondentie en knipsels, 1967. 5 omslagen

- 91 Stukken ter voorbereiding op een lezing/artikel over het Thomas-evangelie, met knipsels, 2005
- 92 Stukken over de Magiërs, z.d.
- 93 Stukken betreffende een interview door S.J. Noorda, 2016.
- 94 Discussie met C.C. de Bruin over de West Saksische Evangelietekst 1963 en 1982, met aantekeningen, 1963-1982
- 95 Kwestie E. van der Kaay, over zijn studie over het leven van Jezus, 2015
- 96 Voorbeeld van de wijze waarop Baarda een tekst analyseerde, z.d.

Knipsels

- 97 Knipsels uit de jaren zeventig, 1970-1980
- 98 Knipsels en artikelen, o.a. over de affaire Dietrich (een hoogleraarsbenoeming die niet doorging) en een voordracht met als onderwerp terugblik op 50 jaar Conventus (niet uitgegeven), z.d.
- 99 Knipsels over Baarda, 1982-1997
- 100 Knipsels en enkele rouwbrieven, 2015-2017
- 101 Knipsels uit kranten en populaire tijdschriften, 1931-1998

DEEL II Archief van Tj. Baarda zoals geordend door M.J. Aalders

PARTICULIER LEVEN

Collegedictaten

102 Collegedictaten G.C. Berkouwer e.a., 1950-1955

Examens

103 Stukken dispuut diatessaron, met het eerste studiemateriaal voor het dispuut, 1954

104 Aantekeningen bij het leren van Ethiopisch etc., z.d.

105 Examenbul kandidaats Semitische letteren (1957) en doctoraal theologie (1961) en briefjes, tentamenbriefjes verschillende jaren.

Promotie

106 Stukken betreffende zijn promotie, de doctoraalbul is toegevoegd aan coll. nr. 193, 1975.

Preek 31 januari 1954

107 Preek, 1954

Leraar Hebreeuws

108 Aanstellingen Baarda als leraar Hebreeuws, 1958-1965; e.a. officiële documenten betreffende zijn werkkring, 1958-1965

Privéleven

109 Paspoorten en reisdocumenten van Baarda en Hilda Giliam, z.d.

110 Persoonlijke stukken, gezondheid, wensen bij het overlijden, z.d.

111 Herinneringen Baarda, geboortekaartjes en enkele brieven uit de kring van de familie, z.d.

112-114 Familie foto's, z.d. 1 deel en 2 omslagen

115 Sinterklaasgedichtjes fam. Baarda, z.d.

116 Reacties op verhuizing naar Amstelveen, 1967.

Kinderen

117 Stukken betreffende de kinderen, z.d.

118 Stukken betreffende verhalen uit de familie, z.d.

Hilda Giliam

Diploma's, brieven, foto's

119 Brieven van Baarda aan Hilda Giliam, z.d.

120 Brieven aan Hilde Baarda, foto's en gegevens reünie van jaargenoten, 2005

121 Stukken betreffende Hilda Giliam als verpleegkundige, z.d.

Ziekte en overlijden

122 Persoonlijke papieren van Hilda Giliam, met een overdenking van Baarda over haar leven, z.d.

Familie Baarda

123 Stukken betreffende de familiedag, 2005

124 Brieven van familie uit Canada, z.d.

125 Familie stukken en persoonlijke stukken, z.d.

126 Stukken betreffende de familie Baarda-Guyt, z.d.

Familie Giliam

127 Stukken betreffende de familie Giliam, z.d.

128 Rouwkaarten, geboortekaartjes betreffende de familie Baarda-Giliam, z.d.

129 Overlijdensgegevens M.A. Giliam, 1943

OPENBAAR LEVEN

Correspondentie met collega's en vrienden

130-184	Brieven aan Baarda, 1950-2017	55 omslagen
130	1950-1959	
131	1960-1969	
132-133	1970-1979	
134-136	1980-1989	
137-140	1990-	
141-143	2000-2009	
144-148	2010-2017	

149 Brieven aan Baarda, brieven en teksten, z.d.

150 Incomplete brieven, losse vellen, z.d.

Wetenschappelijke carrière

Assistentenschap en lectoraat 1958-1975

151 Brieven '1967'

152 Recensies '1967'

Hoogleraar Utrecht 1982-1990

153 Stukken betreffende zijn aanstelling tot wetenschappelijk ambtenaar 1965 en hoogleraar te Utrecht, 1965

- 154-155 Brieven en stukken betreffende het onderzoek D. Plooi, z.d. 2 omslagen
- Leermeesters en collegae**
- 156 Stukken betreffend het overlijden van Quispel, z.d.
- 157 Aantekeningen bij de ethercolleges van Quispel, z.d.
- Scripties**
- 158 Scriptie van M.J. Vos, 1975, met begeleidende brief en een scriptie van J.D. Hofstra z.d.
- Nevenfuncties, studiereizen en symposia**
- 159 Codex Schloyen: voorbeeld van de werkwijze van Baarda, z.d.
- 160 Voorbereidingen van een lezing over het evangelie van Judas, z.d.
- 161 Verzameling stukken van J. Trapman e.a. (over Erasmus), z.d.
- 162 Foto's wetenschappelijke samenkomsten, z.d.
- 163-164 Foto's congressen, z.d. 2 omslagen
- 165 Stukken betreffende symposia, met foto's, z.d.
- 166 Stukken betreffende het eerste onderzoek van het Diatessaron, met een terugblik, z.d.
- 167 Lezingen en artikelen van anderen, z.d.
- Preken**
- 168 Schrift met preken en overwegingen van Baarda, z.d.
- Kwesties**
- 169 Aantekeningen over Galaten 5:12, z.d.
- 170 Aantekeningen over een vroeg artikel van zijn hand betreffende het Diatessaron, z.d.
- 172 Stukken betreffende een interkerkelijke commissie over de uitleg van de Bijbel, z.d.
- Knipsels**
- 173 Knipsels en rouwkaarten betreffende collega's, z.d.
- 174-178 Knipsels, z.d. 5 omslagen
- 179 Stukken betreffende een interview door S.J. Noorda, 2016

Documentatie

- Documentatie over Baarda, z.d.
- Preekopname Baarda, 1986 en boeken met persoonlijke opdrachten.